

TOTALBANKEN 201100 ÅR



Startede i en snedker- forretning

side 4

Fra sirlig hånd- skrift til digital signatur

side 8

Månedsløn: 75 kroner

side 10

TOTAL  **BANKEN**



**Den daglige
bogføring i 1940'erne**

side 11



**Tørvetrillere?
Nej, på ingen måde!**

side 16



**Totalbanken
– også for de unge**

side 22

Hvad betyder 100 år?

Mere end en menneskealder. Et sekel. En milepæl.



I nogle sammenhænge er 100 år kun ganske lidt. I andre sammenhænge er det ganske meget. I bankverdenen er 100 år ganske meget. Kun få danske pengeinstitutter kan bryste sig af at have gennemlevet 100 års op- og nedture, glæder og sorger – og stadig stå solidt forankret og med sin oprindelige identitet. Totalbanken er en af dem.

Den 16. februar 2011 er det præcis 100 år siden, at lokale borgere mødte op til den stiftende generalforsamling på Aarup Hotel for at give deres støtte og sparepenge til det pengeinstitut, som fire fremsynde Aarup-borgere havde taget initiativ

til. Da dagen var omme, var Banken for Aarup og Omegn en realitet.

I dag kan vi dårligt forestille os Aarup og omegn uden Totalbanken. Banken er blevet en bestandig og naturlig del af vores hverdag og verdensbillede, og kun de færreste tænker over, hvor meget vovemod og hårdt arbejde, det dengang krævede at få banken etableret. De første aktionærer blev hvervet, da firkløveret – købmand Jensenius Hansen, læderhandler Thrane, guldsmed P. G. Fangel og sagfører C. Andersen – i charabanc drog fra hus til hus og talte godt for deres sag.

Men Aarup-borgerne bakkede op – heldigvis. Og de fik deres egen bank. Opbakningen og den lokale forankring er stadig til stede – nu ikke alene i Aarup, men rundt på hele Vestfyn og sågar "helt ude i Odense."

Det, som startede i Snedkermester Andersens forretning blandt høvlspåner og tommestokke, er i dag en bank med otte filialer, godt 70 medarbejdere og en solid bankforretning.

Stort til lykke med de 100 år.

Poul Jubl Fischer,
bestyrelsesformand

"Alle kunders konti førtes i 1940'erne i store protokoller med fast bind og med flere hundrede sider. Man brugte dengang fyldepenne, idet man frygtede, at de nye kuglepennes pasta ikke var lysægte, således at det skrevne senere ikke kunne læses. Alle kundekonti førtes i hånden og med mulighed for, at der opstod saldofejll, hvilket kunne give ekstra arbejde, når bogholderiet skulle afstemmes. I banken var der kun to regnemaskiner, der dog var eldrevne. Alt andet regnearbejde var hovedregning. Jeg husker, at dette kunne resultere i flere timers ekstra arbejde, idet sådanne fejl skulle findes, eftersom der herskede den opfattelse, at "banken ikke lavede fejl".

Bent Kjørulf Madsen, 79 år, arbejdede i banken fra 1948-1992, de sidste år som kontorchef.

"Arbejdet i banken bestod af en masse manuelt arbejde, idet der jo ikke var noget, der hed edb. Især ved nytår var der meget overarbejde med udregning af rente. Overarbejdet varede tit til midt i januar, hver aften til kl. 23 eller mere. Til gengæld fik vi ingen løn eller frihed for det. Derimod fik vi cykelgodtgørelse, når vi cyklede ud til de enkelte filialer, der havde åbent tre halve dage om ugen. 3 kroner til Bred, 4 kroner til Gelsted og hele 12 kroner til Harndrup."

Bent B. Nielsen, 74 år, arbejdede i banken fra 1952-2002, de sidste år som vurderingsansvarlig for udlån i Totalkredit.



Totalbankens første domicil i Bredgade 51 i Aarup – efter den første af to ombygninger.

SE MERE PÅ:
totalbanken201100.dk



Hjælp os med at skrive Totalbankens historie – og vind et weekendophold

En gammel kontrabog, et aktiebrev, en globus sparebøsse og avisartikler fra 1961. Det var nogle af de gamle effekter, som i løbet af december blev indleveret til Totalbanken. De gamle ting og sager var gravet frem af Folkebladets læsere, som havde set Totalbankens efterlysning. Vinderen af weekendopholdet blev Steffen Rasmussen, som i sin kælder havde fundet en stor planche over Totalbanken og dens filialer. Planchen blev brugt i bankens markedsføring.

SE MERE PÅ:
totalbanken201100.dk

Kolofon

Copyright: Totalbanken 2011 | Ansvarshavende: Adm. direktør Ivan Sløk, Totalbanken | Tekst og redaktion: Charlotte Benn, NetworkCommunication
Fotos: Fotograf Jakob Bekker-Hansen, Polfoto og fotos fra Totalbankens arkiv | Layout og tryk: Clausen Grafisk, Odense | Oplag: 40.000



Ivan Sløk, Totalbankens direktør siden 2003.

Et kig i krystalkuglen

De fleste danskere har en bank. Et sted, hvor lønnen, pensionen eller Lottogevinsten går ind – og et sted, hvor man kan få rådgivning. Sådan har det altid været, men hvordan ser det ud i fremtiden. Totalbankens direktør har et bud.

“Om 50 år tror jeg ikke, vi møder op i banken for at hæve og indsætte penge og for at ordne andre almindelige bankforretninger. Alt det klare til den tid elektronisk”.

Spådommen kommer fra Ivan Sløk, direktøren for Totalbanken, der i år fejrer 100 års fødselsdag. Og selv om 100 år er en markant milepæl – som nok burde give anledning til et tilbageblik – så kigger bankdirektøren hellere fremad end bagud.

Det skal han jo også. Det er en del af jobbet som direktør: At tegne fremtiden og udstikke retningslinjerne for banken og dens virke. Det har hans forgængere gjort før ham – og det gør han nu. Heldigvis for det. For havde Ivan Sløk og de 11 direktører før ham blot hvilet på laurbærene og konstateret, at den lille Ban-

ken for Aarup og Omegn klarede sig, så er det ikke sikkert, at banken havde overlevet. Og ikke blot overlevet, men står solidt forankret og i sin oprindelige identitet i en verden, der har undergået gevaldigt store forandringer de sidste 100 år.

Har vi brug for banken?

Hvis direktørens kig i krystalkuglen viser sig at være rigtigt, og vi derfor ikke i fremtiden har brug for at møde op i banken for at ordne almindelige bankforretninger, har vi så overhovedet brug for en bank?

– Jeg tror, at den personlige face-to-face-rådgivning vil bestå og endda blive forstærket i fremtiden. Finanssektoren er så gennemreguleret, og lovgivningen er så kompliceret, at jeg har svært ved at forestille mig, at

den direkte dialog og den direkte kontakt kan overtages af elektronik. Tværtimod. Rådgivning bliver en større og større del af bankverdenen, forudser Ivan Sløk.

Hvis han har ret, og hvis den direkte kontakt, den personlige involvering og nærhed er vejen frem i bankverdenen og vejen hen til kunderne, så kunne Ivan Sløk næppe have valgt en bedre bank, da han for knap otte år siden rykkede fra Vejle til den lille vestfynske by, Aarup, til jobbet som direktør i byens bank.

I jobbeskrivelsen kunne han dengang læse om banken, at den “har en stærk markedsposition og gør sig gældende via personlig kontakt og nærhed samt en attraktiv fleksibilitet og service over for privatkunder

og mindre og mellemstore virksomheder”. I dag kan han uden problemer skrive under på denne karakteristik: Totalbanken er indbegrebet af “personlig kontakt og nærhed”.

Medarbejderne skal være med

Men det betyder til gengæld også, at Ivan Sløk altid er nødt til at have sine medarbejders opbakning.

– Mine medarbejdere skal synes, at de tiltag, vi præsenterer dem for, er en god ide – uanset om det er et nyt produkt, en ny procedure eller en ændret forretningsgang.

– De skal kunne se kunderne i øjnene, og de skal ikke føle, at de har påduttet nogen noget. I Aarup og omegn mødes medarbejdere og kunder jo i badmintonklubben om aftenen og i SuperBest om lørdagen, og denne lokale forankring og nærhed skal man ikke undervurdere – heller ikke når man taler bankverden, understreger Ivan Sløk.

En helt anden bankverden

Da Ivan Sløk i 2003 kom til Aarup, var det med en viden og en erfaring, der primært var hentet blandt de store spillere i bankverdenen – lige bortset fra tiden som ung bankelev hos Sparekassen Nordjylland i Frederikshavn. I Aarup mødte han en helt anden bankverden.

– Det er ganske enkelt en anden måde at drive bankforretning på. I de store banker bliver langt det meste dikteret oppefra og ned, og der er forretningsgange for ALT. I Totalbanken har vi en håndfuld forretningsgange, og mange ideer udvikles i fællesskab, siger Ivan Sløk, som dog er ganske tilfreds med at have fået sit bankverdensbillede vendt 180 grader.

Tilhænger af det enkle

– Totalbanken er den tredjestørste lokalt forankrede bank på Fyn, og Aarup og omegn har været vores forretningsområde i mange år. Men efterhånden er der åbnet fire afdelinger i Odense inklusive en erhvervsafdeling, så vi er ikke stillestående. Heller ikke når det gælder håndteringen af de mange krav og regelsæt, som bankerne hele tiden stilles overfor. Her er det min overbevisning, at den enkelte bank selv vælger, hvordan disse krav skal indfries. Det kan gøres kompliceret, og det kan gøres enkelt, siger Ivan Sløk, som uden tvivl er stor tilhænger af det enkle. Herunder også den direkte kontakt og den direkte dialog – to af de grundsten, som banken i sin tid blev bygget på og stadig hviler på.

Startede i en snedkerforretning

I dagevis kørte et lille firkløver af fremsynede Aarup-borgere rundt for at hverve aktionærer til det, der siden skulle blive til Banken for Aarup og Omegn. Det lykkedes, og det første overskud blev på 922 kroner.

“Uviljen mod Værdistigningsskatten i Garnisonsbyerne giver sig stadig nye Udslag” og “En kæmpebrand i Göteborg – Skaden over 1 Mill. Kr.”

Sådanne overskrifter kunne man læse på forsiden af avisen Politiken torsdag den 16. februar 1911, – dengang, hvor avisen var på 12 sider og kunne erhverves for bare fem øre. På samme tid – langt væk fra København – fandt en anden skelsættende begivenhed sted, nemlig i den vestfynske landsby Aarup, 25 km fra Odense og hjemsted for 883 indbyggere. På denne dag – hvor vejret ifølge Politikens forside var

“ustadigt og temmelig mildt med nordvestlige vinde” – kom en ny bank til verden, nemlig Banken for Aarup og Omegn.

Fremsynet firkløver

Nogle handlekraftige og fremsynede Aarup-borgere – med købmand Jensenius Hansen, læderhandler Thrane, guldsmed P.G. Fangel og sagfører C. Andersen i spidsen – havde set betydningen af at få en lokal bank til Aarup. Det lykkedes det foretagsomme firkløver at samle tilstrækkeligt mange mennesker – 130 i alt – som hver især turde tegne en eller flere aktier på 250 kroner,

hvilket var en klækkelig sum i 1911. Der blev tegnet 161 aktier, og for at nå målet om en aktiekapital på 50.000 kroner, skød Handelsbanken i Odense de resterende 9.750 kroner ind i det nye foretagende. Den 16. februar 1911 samledes godt 100 borgere til stiftende generalforsamling på Aarup Hotel – en stor og højtidelig eftermiddag i Aarups historie.

Fra snedkerforretning til eget hus

Banken fik en stille og rolig start, og da man i begyndelsen ikke havde et egentligt banklokale, stillede snedkermester Andersen sin butik til rådighed, og her residerede bogholder P.L. Pedersen, indtil banken fik sit nye hus på hovedgaden i 1919.

Snedkermester Andersen var sammen med proprietær Christiansen og sagfører Andersen de første direktører i banken. Det første overskud i banken beløb sig til 922 kroner, og der blev ikke festet for pengene, men allerede i 1913 var bankens økonomi så velkonsolideret, at man dristede sig til at “beværte de paa Generalforsamlingen mødende Aktionærer på Bankens Regning”.

I 1918 oprettedes en afdeling i Harndrup, i 1919 overtog banken ejendommen på Bredgade 51, hvor den hidtil havde været lejer. I 1920 blev det vedtaget at udvide aktiekapitalen til 200.000 kroner, og i 1923 fik banken kontorer i Bred og Gelsted – i Gelsted ved overtagelse af den lokale bank.

Grundstenen til Totalbankens dybe, lokale forankring var lagt – en forankring, der skulle blive et stærkt kendetegn i de efterfølgende år.



Den ene af bankens tre første direktører, sagfører C. Andersen.



Den anden af bankens tre første direktører, snedkermester Andersen.



Den tredje af bankens tre første direktører, proprietær J. Christiansen.



Totalbankens første domicil i Bredgade 51, hvor banken boede frem til 1982.



1911

Aarup Bank stiftes

1911

I alt 130 aktionærer køber aktier for tilsammen 40.250 kroner

1911 1912 1913 1914 1915



Bankforretning blandt høvlspåner og tommestokke

I sine første år rådede Aarup Bank ikke over et egentligt banklokale. Bankforretningerne fandt sted fra snedkermester Andersens butik på hovedgaden, og her residerede bogholder P. L. Pedersen, indtil banken fik sit nye hus på hovedgaden i 1919.

1911

Det skete i verden

1920

1911

Mona Lisa bliver stjålet fra Louvre i Paris.

1912

Det første julemærkehjem etableres.

1913

Den lille Havfrue opstilles på Langelinie i København.

1914

Den østrigske tronfølger Franz Ferdinand bliver skudt i Sarajevo.

1915

Tåregas anvendes for første gang i krig – af tyskerne mod russerne i Polen under 1. verdenskrig.

1916

Der afholdes folketælling i Kongeriget Danmark den 1. februar.

1917

Danmark afhænder De dansk-vestindiske øer til USA for 25 millioner dollars.

1918

Den russiske Zar Nikolaj den II og hans familie myrdes af det hemmelige politi i Jekaterinburg.

1919

Woodrow Wilson modtager Nobels fredspris for grundlæggelsen af Folkeforbundet – der senere blev til FN.

1920

De sønderjyske landsdele genforenes med Danmark.

Banken i Aarup.

Tegning af Aktier i den paatænkte Bank i Aarup foregaar særdeles livligt, skrives der til „Fyns Tidende“. Aktiekapitalen menes at blive 60,000 Kr., og af dette Beløb er der nu af ca. 120 Aktionærer, hvoraf en Trediedel i Aarup By og to Trediedele i Omegnen, tegnet lidt over 40,000 Kr. Hvad der muligvis ikke bliver tegnet paa Egnen, har en Odense-Bank erklæret sig villig til at overtage. Hver Aktie er paa 250 Kr., og hver Aktie-ejer faar én Stemme paa Generalforsamlingen uden Hensyn til, hvor mange Aktier han ejer. Paa Torsdag holdes der stiftende Generalforsamling.

Middelfart Venstreblad, 15. februar 1911.

Banken i Aarup

Tegning af Aktier i den paatænkte Bank i Aarup foregaar særdeles livligt, skrives der til „Fyns Tidende“. Aktiekapitalen menes at blive 60,000 Kr., og af dette Beløb er der nu af ca. 120 Aktionærer, hvoraf en Trediedel i Aarup By og to Trediedele i Omegnen, tegnet lidt over 40,000 Kr. Hvad der muligvis ikke bliver tegnet paa Egnen, har en Odense-Bank erklæret sig villig til at overtage. Hver Aktie er paa 250 Kr., og hver Aktie-ejer faar én Stemme paa Generalforsamlingen uden hensyn til, hvor mange Aktier han ejer. Paa Torsdag holdes der stiftende Generalforsamling.”



Den første pengekasse

Lille og tung og af ganske stor værdi – ikke mindst lokalpatriotisk værdi. Det var tilfældet for den første pengekasse i Totalbanken. I den opbevarede alt fra kontanter til kundernes indlænsbeviser.

1911

Amtsrådsmedlem H. Christoffersen bliver bankens første bankrådsformand

1918

Etablering af afdeling i Harndrup

1919

Aktiekapitalen udgør 50.000 kroner

1921

Bankens første funktionær er bogholder P. L. Pedersen

1920

Antallet af banker i Danmark er 208

1916 1917 1918 1919 1920

Krise i landet – men sikker kurs i Aarup

Mens verden gik af lave, og 1. verdenskrig rasede, levede den lille Aarup Bank sin egen stille tilværelse uden kriser og nedture.

Mens andre banker i 1920'erne blev kastet ud i store økonomiske udfordringer og fallitter, så var der stadig penge i kassen i Bredgade 51, og som en af meget få fynske banker klarede Aarup Bank skærene, da Gullaschbaronerne i slutningen af verdenskrigen trak sig tilbage, og depressionen satte ind.

Heller ikke den meget nøjeregnende bankinspektion i 1930'erne havde mange bemærkninger til bankens regnskab. Og da den daværende Aarup Sparekasse i 1934 kom i vanskeligheder, trådte Aarup Bank sågar hjælpende til og overtog vekslere for 28.000 kroner og kassekreditter på 20.000 kroner.

Rokeringer i banken

Men ligesom verden ude omkring var præget af død og ulykke, ramtes også banken i disse år af en række dødsfald. I 1921 døde den ene af bankens tre direktionsmedlemmer, nemlig proprietær J. Christiansen. I stedet trådte bestyrelsesformand H. Christoffersen til, og formandstabet blev beklædt herefter af urmager P.G. Fangel.

Året efter døde direktionsmedlem H. Christoffersen, og rentier S. Friese indtrådte i direktionen. Da snedkermester R. Andersen døde i 1928, forlod Fangel sin formandspost for at indtræde som det tredje direktionsmedlem, og samme år fik banken for første gang en uddannet bogholder. Da direktør Friese døde i 1935, blev det vedtaget for fremtiden kun at have to direktører: P.G. Fangel og C. Andersen.

Direktør i et kvart århundrede

C. Andersen havde da beklædt direktørposten i næsten 25 år, og der hersker næppe tvivl om, at han – sagføreren fra Aarup – havde haft en stor del af æren for, at den lille Aarup Bank formåede at styre udenom kriser og krak. Forsigtighed, ansvar og moral ville utvivlsomt have stået på bankens "Vision & Værdier"-papirer – hvis sådanne managementbegreber havde været opfundet dengang.

"Jeg er ikke glad ved det, men når det er Dem, der er med i det, sagfører Andersen, tør jeg vel godt vove det", skulle en gårdmand efter sigende have sagt, da urmageren, købmanden, læderhandleren og sagføreren 25 år tidligere havde været rundt for at hverve de første aktionærer.



1. verdenskrig. Slaget ved Jylland, 1916. Foto: Polfoto.

1921

Direktionsmedlem
J. Christiansen dør

"Det var jo opgangstider, men der var ingen overflod, og bønderne havde en indgroet mistillid til bankvæsen. Det var kun få år efter de store bankskandaler i København, og folk mente, at sparekasserne var de eneste, der dueede. At sætte penge i en bank var så godt som at smide dem ud ad vinduet. På den måde var Aarup og oplandet delt i to lejre, for mange var sparekassefolk; men vore køreture endte da med, at vi fandt tilstrækkelig mange mennesker, som ville tegne hver en aktie på 250 kroner."

Sagfører C. Andersen om de ture, som de fire initiativtagere til banken måtte foretage rundt i Aarup og omegn for at skaffe aktionærer.

1925

Banken udbetaler
udbytte på 10%

1922

Rentier S. Friese indtræder
i bestyrelsen

1923

Guldsmed P.G. Fangel er
formand for bestyrelsen

1923

Banken får kontorer
i Bred og Gelsted

1921 1922 1923 1924 1925



Folkemængden foran New Yorks børs under det store børskrak i 1929. Foto: Polfoto.

En finansverden i knæ

Ordene "Black Tuesday" kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på selv garvede bank- og finansfolk. Den 29. oktober 1929 krakkede Wall Street i New York og det skulle trække spor over hele verden. Risikoen for krak var begyndt at spøge allerede fem dage før, hvor aktier blev solgt til kurser, der styrtdykkede. Børskraket stod klart for alle om tirsdagen – Black Tuesday – og panikken var total. Økonomien i samtlige USAs stater brød sammen, økonomierne i mange lande vaklede, og millioner af hjem over hele verden var i nød.

Krisen rystede også Danmark. I første omgang ramte den det danske landbrug, men senere blev stort set alle andre erhverv også påvirket, og i 1933 var der 200.000 arbejdsløse i Danmark. Krisen udløste et massivt pres på den danske valutareserve, da udlandet trak sine tilgodehavender hjem, og regeringen garderede sig mod krisen ved at oprette bl.a. Valutacentralen. Den bevilgede gennem otte år udenlandsk valuta til import af varer, og importen af varer kunne kun gennemføres med tilladelse fra Valutacentralen.

1921 Det skete i verden 1930

1921

Kvinder får valgret i USA.

1922

Insulin anvendes for første gang på et menneske.

1923

Der vises talefilm for første gang i Danmark.

1924

Tutankhamons sarkofag åbnes.

1925

Norges hovedstad, Kristiania, skifter navn til Oslo.

1926

Pressens Radioavis går i luften.

1927

Den danske Skagensmaler, Michael Ancher, dør.

1928

Brugsforenings-Bladet, i dag under navnet Samvirke, udkommer første gang.

1929

Penicillinet anvendes for første gang.

1930

Frank Whittle opfinder jetmotoren.

Status pr. 31. Decbr. 1925.			
Aktiver.		Kr.	Øre
Banker.....		60521	37
Obligationer og Aktier:		12507	70
Obligationer.....	Kr. 20125,00		
Sparingsobligationer.....	175394,57		
Foreningsobligationer.....	4118,00		
Andet.....	500,00	200137	57
		1500	00

Beretning og regnskab for 15. regnskabsår

60.521 kroner og 37 øre. Så stor var beholdningen, da kassen i Banken for Aarup og Omegn blev gjort op nytårsaftensdag den 31. december 1925.

Baron de Gullasch – også i Assens

1. verdenskrig gav helt nye indtjeningsmuligheder på handel med varer – bl.a. gullasch på dåse. De handelsfolk, som tjente store penge på at levere madvarer til fronten, fik tilnavnet "gullaschbaroner".

Der var i virkeligheden tale om gullasch af tvivlsom kvalitet. Et kig i historiebøgerne viser, at nogle producenter var komplet ligeglade med, om der kom senere, knogler eller brusk i maden, eller om råvarerne var gamle.

Også Vestfyn havde en gullaschbaron. Harald Skov Plum eller "Kongen af Thorø", som han også kaldtes, var en yderst driftig erhvervsmand, der opbyggede Transatlantisk Kompagni med 150 datterselskaber og afdelinger rundt omkring i verden. Under 1. verdenskrig meldte Plum sig på baron-banen og forsynede tropperne på begge sider af fronten med den nu legendariske dåsemad.

I Danmark var der ved krigens start 21 fabrikker, der solgte kød på konservesdåser. Under krigen steg antallet til 148, og eksporten af kød blev 50 gange større.



Bankfuldmægtig Jørgen Wederkinck nåede at arbejde 43 år i Totalbanken. I de første år var han bl.a. ansvarlig for bankens pengetransport. Det foregik på cykel gennem skovene mellem hovedkontoret i Aarup og filialerne i Bred, Vissenbjerg, Harndrup, Ørsted og Gribsvad.

Fra sirlig håndskrift til digital signatur

Gennem et halvt århundrede har Jørgen Wederkinck fulgt den tekniske udvikling på tæt hold. I 50'erne noteredes dagens transaktioner i fine kolonner. I dag er han flittig bruger af netbank, med hjælp fra fru Elsebeth.

1.500,00 kroner indsat den 21. juli 1957 og 1.400,00 kroner hævet den 7. november. Med sirlig håndskrift og svungne tal og bogstaver kan man følge transaktionerne i datidens svar på vore dages kontoudtog. Et enkelt ark papir med inskriptionen "Indlånsbevis No. 1743" og med indbetalinger, udbetalinger og rentetilskrivninger påført i fine kolonner. Den sidste linje kundgør, at Indlånsbeviset i august 1958 blev overført til Kontrabog.

Det fine Indlånsbevis ligger hjemme hos Jørgen Wederkinck, som gik

på pension i april 1993 efter 43 år i Totalbankens tjeneste. "Det burde egentlig være makuleret", siger han med det samme om det gulnede indlånsbevis. Men han bliver dog hurtigt enig med sig selv og fru Elsebeth om, at "det vist er meget godt, at nogle af de gamle sager er bevaret. Især nu, da bankens 100 års historie skal skrives".

Nu med direktionsvogn

Ud over fine ting og sager fra en svunden tid i Banken for Aarup og Omegn ligger Jørgen Wederkinck

også inde med mange gode historier. Fx om dengang i 1950'erne, hvor daværende direktør Eg Andersen mente, at det var på tide at udskifte cyklerne med en passende direktionsvogn. Sådant en lod sig dog ikke uden videre erhverve. Der skulle indhentes tilladelse fra staten, og det skulle dokumenteres, at der vitterlig var behov for en bil. Derfor lod bankdirektøren og medarbejderne cyklerne stå, og i tre måneder kørte de rundt i taxa, når de forskellige afdelingskontorer skulle passes. Nu var dokumentationen på plads:

Udgifterne til transport var så store, at en bil kunne indkøbes.

– Det var en fælles bil, og direktør Andersen fik først kørekort kort forinden. Det blev aldrig helt trygt at køre med ham, husker Jørgen Wederkinck, der startede sin bankkarriere den 1. august 1950 som den niende medarbejder i banken.

– Ganske som de tidligere elever blev jeg i starten sat til at tælle enører. Min månedsløn var 100 kroner, og jeg var forudlønnet. Så det var en stor dag, da jeg efter min første arbejdsdag kunne komme hjem og fremvise en løncheck, fortæller Wederkinck, som også erindrer, hvad bankdirektøren fik i løn: 900 kroner om måneden. – Det kan jeg huske den dag i dag. Så det må have gjort stort indtryk på mig dengang.

Cykeltur = tillæg

Arbejdsdagene var lange og ofte med cykelture frem og tilbage mellem hovedkontoret i Aarup og de daværende afdelinger i Bred, Vissenbjerg, Harndrup, Ørsted og Gribsvad. Cykelturene udløste dog et tillæg på 12 kroner, og "det var jo værd at tage med. Ellers fik vi ikke tillæg for noget, og overarbejdsbetaling kendte vi slet ikke dengang", siger Jørgen Wederkinck.

Og det var ikke kun overarbejdsbetaling, der var et ukendt begreb, dengang Jørgen Wederkinck var ung bankfuldmægtig og senere bestyrer af afdelingen i Vissenbjerg. Mange af de tekniske redskaber, som bankansatte og kunder i dag tager for givet, fandtes slet ikke.

– De første par år deltes vi om én regnemaskine og én skrivemaskine. På direktørens kontor fandtes en lidt mere moderne skrivemaskine, men blyanten var unægteligt vores vigtigste arbejdsredskab – sammen med hovedregning. Vi var skarpe og hurtige til hovedregning, husker Jørgen Wederkinck.

Og hovedregning var der hårdt brug for, når renter skulle tilskrives, veksler skulle diskonteres, kassebogen skulle opgøres og kundernes konti afstemmes med hovedbogen. Alt sammen med sirlig og pertentlig håndskrift – og med underskrifter, transportpåtegninger, stempler og stempelmærker helt efter forskrifterne.

1931

Banken fejrer 20 års jubilæum

1933

Den samlede balance er 1.818.908,11 kroner

1931 1932 1933 1934 1935

Det startede med vekslerne...

Når checken om få år siger farvel, forsvinder et stykke danmarkshistorie, der begyndte med vekslerne i 1700-tallet. Vekslerne blev indført som betalingsmiddel, før bankerne overhovedet blev opfundet. Bankerne kom først til senere, da man manglede en myndighed, der kunne sikre, at der var pengedækning for vekslen.



Væksel anno 1923.

Indlånsbevis

Indlånsbevis var datidens svar på vore dages kontoudtog. Et dokument, der godtgjorde, at man havde et bestemt beløb stående på en bankkonto. Indlånsbeviserne blev opbevaret i fine, tykke, næsten læderagtige kuverter, hvorpå også bankens åbningstid var angivet: "Kontortid Kl. 3 – 5 Eftm."



Banken for Aarup og Omegn med adresse midt på byens hovedgade var indrettet som stort åbent kontorlandskab.

1931 Det skete i verden 1940

1931

The Star-Spangled Banner bliver USA's nationalsang.

1932

Irak bliver selvstændig.

1933

Christian X taler som den første konge i radioen.

1934

Den første S-togslinje åbnes i København.

1935

Elvis Presley bliver født.

1936

Kong Edward den 8. frasiger sig den britiske trone for at gifte sig med Wallis Simpson.

1937

Disneys Snehvide og de syv små dværge har premiere og er den første tegnefilm i spillefilmslængde.

1938

Verdens første kopimaskine ser dagens lys.

1939

Nylon fremstilles for første gang til kommercielt brug.

1940

Statsminister Stauning holder en radiotransmitteret nytårstale om bl.a. landets svage forsvar.

1939

Ved årets udgang er bankens kassebeholdning på 35.455,44 kroner

1939

Lønninger til direktion og personale udgør 18.674,15 kroner

1935

Bankens omsætning udgør 36.656.973,51 kroner

1937

Bankens aktiekapital lyder på 200.000 kroner



84-årige Aksel Madsen var elev nr. to i Totalbankens historie. Hans første arbejdsopgaver var opsyn med kakkellovnen og optælling af mønter.

Månedsløn: 75 kroner

“De første fire år lærte jeg ingenting!” Sådan siger 84-årige Aksel Madsen, som i april 1944 startede som elev i Aarup Bank – og som knap 50 år senere forlod stillingen som direktør i Tommerup-filialen.

Opsyn med kakkellovnen, optælling af mønter og sortering af indløste checkblanketter, der skulle lægges i nummerorden. Det var de vigtigste arbejdsopgaver, da unge Aksel Madsen i april 1944 begyndte som elev i Banken for Aarup og Omegn – til en månedsløn på 75 kroner.

– Jeg var elev nr. to i bankens historie, så sagfører C. Andersen og guldsmed P.G. Fangel, som var direktører og kun arbejdede hver eftermiddag, vidste vel ikke, hvad de skulle stille op med mig. Den bankuddannede bogholder Rasmussen var ikke særligt imødekommende med hensyn til uddannelse, så derfor gik meget af min tid i de første år med at fyre op i kakkellovnen. Det var under den tyske besættelse,

så der kunne ikke skaffes brændsel. Derfor måtte jeg fyre med halvåde tørv, og når ilden med jævne mellemrum blev kvalt af det våde brændsel, måtte det hele tages ud, og jeg kunne starte forfra, fortæller Aksel Madsen.

Kun få elevpladser

Men selv om opgaverne i de første år ikke havde meget med bankverdenen at gøre, betragtede Aksel Madsen sig alligevel som heldig.

– Dengang var der mange ansøgere om elevpladserne. Jeg havde sendt mange ansøgninger, inden jeg blev kaldt til samtale hos sagfører C. Andersen, og han var heldigvis ikke så nøjeregnende med, at jeg endnu ikke havde afsluttet det kursus i ma-

skinskrivning og stenografi, som jeg var begyndt på. Jeg skulle bare starte i banken med det samme.

Det gjorde unge hr. Madsen så, hvilket også betød, at en cykeltur på 34 km tur/retur hver dag skulle tilbagelægges mellem Brændholt ved Tommerup og Aarup.

Blev tælle-testet

De første rigtige bankopgaver for Aksel Madsen var optælling af 1-ører. Mønterne, der ankom fra Nationalbanken i en lille lærredspose med 1-ører for i alt 50 kroner, skulle lægges i små poser med 50 ører i hver.

– På et tidspunkt manglede der én 1-øre, og så fik jeg besked på at tælle dem om, men resultatet blev

det samme. Når poserne ankom fra Nationalbanken var de plomberet, men på en af poserne var plomben fjernet. Først langt senere blev jeg klar over, at P.G. Fangel – som var kasserer – havde testet mig.

Ud over optælling af 1-ører skulle alle gamle indløste checks lægges i nummerorden, og det samme skulle de udgåede bankbøger, som banken ønskede at bevare.

– Der lå mange checks og bankbøger for flere år tilbage, så det tog mig mange måneder at komme igennem det, og alt sorteringsarbejdet foregik i et lille, mørkt rum i kælderen. Godt, der ikke var noget, der hed Arbejdstilsynet dengang, smiler Aksel Madsen, som heller ikke er sikker på, at Arbejdstilsynet havde bifaldet den måde, datidens pengetransporter blev håndteret på.

Pengetransport på cykel

– Aarup Bank havde filialer i Bred, Gelsted og Harndrup, og de skulle jo passes. De tre filialer havde forskellige åbningstider, så bankens bogholder P.L. Petersen kunne cykle rundt til dem alle tre og sørge for diverse bankforretninger, bistået af en hjælper fra den enkelte by – en mejerist, en sognefoged, en lærer osv. Når der skulle transporteres penge fra hovedkontoret til den enkelte filial, var bogholderen ret snu. Han gemte ganske enkelt pengene i de langskafte sokker, smøgede buksebenene udenpå, satte cykelklemmerne fast og cyklede så af sted – som datidens svar på Aarup Banks pengetransport, beretter Aksel Madsen.

På spørgsmålet om, hvornår han for alvor begyndte at lære noget om penge – og om bankverdenen – svarer Aksel Madsen prompte: ”Da den første bankuddannede direktør Eg Andersen blev ansat i 1947”.

Herefter gik det til gengæld stærkt for Aksel Madsen, som havde sidste arbejdsdag i banken den 30. april 1993 – efter 49 år og 15 dage og uden nogensinde at have brugt bankens edb-systemer.

– Da edb blev indført på hovedkontoret i 1960’erne, var det kun bogholderen, som måtte bruge det. Af daværende direktør Knud H. Jensen blev det påtalt, at alle andre skulle holde nallerne væk fra maskineriet, slutter Aksel Madsen.

1944

Ved statusopgørelsen af 31. december 1944 lyder bankens kassebeholdning på 136.812,77 kroner

1945

Den store pengeombytning kræver overarbejde af bankens personale. Staten betaler for overarbejdet

1946

Banken har seks ansatte: To direktører, to bogholdere i Aarup, en der cyklede ud til filialerne samt en elev

1944 1945

Den daglige bogføring i 1940'erne

I 1940'erne foregik den daglige bogføring i store protokoller, som hver morgen og hver aften skulle bæres til og fra bankbokse. Og med en størrelse på 80x80 cm og en vægt på 10-15 kg var det noget af et knoklearbejde.

Ikke mindst da Aarup Bank i 1950'erne – mens lokalerne blev ombygget – havde kundeekspedition på 1. sal, hvilket betød, at bankens elev hver dag måtte kravle under stillads og bære protokoller, penge osv. op på 1. sal.



1941 Det skete i verden 1950

1941

Nazityskland og flere af dets allierede angriber Sovjetunionen.

1942

Aggersundbroen åbnes for trafik.

1943

Pentagon færdiggøres og er verdens største kontorhus.

1944

Kaj Munk henrettes af Gestapo.

1945

Danmark befries efter 2. verdenskrig.

1946

UNICEF, FNs Børnefond grundlægges.

1947

Transistoren bliver opfundet.

1948

Danskerne holder op med at skrive navneord med stort.

1949

Anders And udkommer for første gang i Danmark.

1950

Korea-krigen indledes.

Den store pengeombytning

I juli 1945 begyndte den store pengeombytning, som skulle tvinge de sorte penge frem i lyset og dermed få saneret pengemarkedet. Kun formuer, der var opstået ad legal vej, kunne ombyttes til nye sedler.

Også i Aarup Bank fandt pengeombytningen sted, og for den unge elev, Aksel Madsen, betød det, at han for første gang fik overarbejdsbetaling. Det sørgede staten nemlig for. Den store pengeombytning i Danmark viste, at knap 3.000 mio. kroner, eller 20 pct. af de opgivne formuer, var tjent uden at være opgivet til skattevæsenet.

Fotokilde: Dansk Mønt.



Checks blev sat i nummerorden

Den første check, der blev trukket på Banken for Aarup og Omegn, er dateret den 10. juni 1911. Efter den fulgte mange flere. Det var datidens A. P. Møller – nemlig ejeren af Privatbanken, C. F. Tietgen – der i 1870 indførte checks som betalingsmiddel efter engelsk forbillede. Derfor det engelske navn. I 1927 havde anvendelsen af checks fået et så stort omfang, at Nationalbanken og de større banker indgik en aftale om check-clearing i Nationalbankens lokaler. Clearingen betød, at bankerne byttede checks, så de kunne nøjes med at afregne nettobeløbene.



1947

Den første bankuddannede direktør, Eg Andersen fra Ølgod, tiltræder

1948

Bankens åbningstid er kl. 14-17, mandag til lørdag

1949

Den årlige generalforsamling holdes på "Industrien", Håndværker- og Industriforeningens hus



Jeg har ikke valgt Totalbanken. Jeg er født ind i den, siger Peder Pedersen, som i over 30 år har drevet Humlemagasinet i Harndrup.

I gennem generationer har Totalbanken været Harndrup-familiens bank, så da Peder Pedersen som 14-årig fik sin første bankbog, var det selvfølgelig med inskriptionen "Banken for Aarup og Omegn".

Engang var landsbyen Harndrup, der ligger tæt ved den fynske motorvej, centrum for humlesalget til de fynske bryggerier. I dag er det tidligere Humlemagasin centrum for en mangfoldighed af oplevelser og udstillinger, som hvert år tiltrækker flere tusinde gæster.

Når julen står for døren, omdannes stuer og gemakker til et gigantisk slaraffenland af den fineste julepynt og hundredvis af glaskugler. Så der er altid travlhed for Peder Pedersen, som i over 30 år har drevet Humlemagasinet, og som med hjælp fra godt 60 frivillige medarbejdere får det hele til at syde af aktivitet. Så det med "at komme i banken" – det er der sjældent tid til.

Flittig bruger af døgnboksen

– Det sker vist højst en eller to gange om året, at jeg tager ind til Totalbankens erhvervskontor i Odense. Langt det meste klarer jeg via telefon og mail, og jeg har gennem mange år haft den samme bankrådgiver, som kender mig og min virksomhed. Det gør alting meget nemmere, siger Peder Pedersen, som til gengæld kommer rigtigt meget i Totalbankens døgnboks i Harndrup.

Indtil 2003 havde Totalbanken en filial i selve Harndrup, og da den blev nedlagt, etablerede man naturligvis en døgnboks, så de erhvervsdrivende kunne deponere dagens omsætning.

Med Totalbanken i 100 år

Peder Pedersen har altid været kunde i Totalbanken. Eller næsten altid. En årrække havde han en større bank i Odense, men han vendte dog hurtigt tilbage til Totalbanken, som familien har brugt, lige siden banken åbnede i 1911.

– Vi er en rigtig Harndrup-familie. Min tip-tip-oldemor kom hertil i 1838, og min tip-oldeforældre købte i sin tid Harndrup Kirke og de tilhørende 10 tønder land, som Humlemagasinet i dag ligger på. Min mormors fætter var den første bestyrer af Aarup Bankens filial i Harndrup, så jeg er stort set født ind i banken. Det har været helt naturligt for mig at vælge banken, først som privatkunde og senere – da jeg købte Humlemagasinet – også som erhvervskunde, fortæller Peder Pedersen.

Meget har forandret sig, siden Peder Pedersen som dreng gik ærinder i Harndrups mange butikker. I dag er kun Brugsen tilbage, og han kan godt undre sig over, hvorfor netop den lokale bank består, når de lokale forretninger og handlende lige så stille forsvinder fra de små samfund. Men han har en forklaring: Nemheden og nærheden.

– For mig og andre, der driver forretning, er det en stor fordel ikke at skulle bruge lang tid på at køre hen et sted og aflevere dagens omsætning. Og så ser jeg en klar fordel i, at bankrådgiveren

ikke kun kender til ens økonomiske forhold, men også kender ens baggrund, privatliv, familie, fritid osv. Det giver et bedre fundament at tale ud fra, mener Peder Pedersen, som nyder, at banken er en del af lokalområdet og har en størrelse, der gør, at kunder og bankrådgivere aldrig bliver fremmede for hinanden.

Professionel rådgivning

Heller ikke selv om Peder Pedersen undertiden har haft brug for rådgivning i særdeles komplicerede sager, har han overvejet at skifte bank.

– Vi har været så heldige at få tildelt EU-midler til at udvikle Humlemagasinet for. Men det er en temmelig indviklet affære at opfylde alle de formaliteter og betingelserne, der følger med søgning og tildeling af EU-midler. Her har jeg fået sublim rådgivning og hjælp fra erhvervsafdelingen i Odense, understreger Peder Pedersen, mens han funderer lidt over det at være bankkunde i dag og for 40 år siden.

– I dag møder vi ikke op i banken for at indsætte eller hæve penge, men nærheden og den oprigtige interesse, man førhen oplevede henover skranken, eksisterer stadig. I dag foregår det bare via telefonen og internettet, siger Peder Pedersen, inden han afbrydes af en ringende telefon. Der er kunder i butikken.

Et større selskab vil gerne bestille en rundvisning i Humlemagasinet. Andre melder deres ankomst på gårdspladsen, og gløggen og æbleskiverne skal serveres fra orangeriet i haven.

På den måde går dagene stærkt i Harndrup. Så det er godt, at bankforretningerne kan klares via døgnboksen på Rugårdsvej og via en mangeårig og god kontakt til rådgiverne i både Aarup og Odense.

1955

Ny bankfilial i Harndrup indrettes i en stor, smuk villa

1956

I lejet lokale på kroen åbner ny filial i Vissenbjerg

1958

Bankkrig: Fyens Disconto Kasse vil købe Aarup Bank

1951 1952 1953 1954 1955

1951 Det skete i verden 1960

1951

FNs hovedkvarter indvies i New York.

1952

Nat King Cole udgiver "Unforgettable".

1953

Danmark får ny grundlov.

1954

McDonald's grundlægges.

1955

Bogstavet "å" erstatter "aa".

1956

Filminstruktøren Lars von Trier bliver født.

1957

Dr. Zhivago af Boris Pasternak udkommer.

1958

Nikita Khrusjtjov bliver premierminister for Sovjetunionen.

1959

Aksel Larsen stifter Socialistisk Folkeparti.

1960

Statsminister H.C. Hansen dør, og Viggo Kampmann overtager Statministerposten.

En mekanisk regnemaskine med håndsving – også kaldet en "hjulpisker" – gjorde fra midten af 1950'erne regnearbejdet lettere.

Først blyant og hovedregning, siden regnemaskine med håndsving

Checkbeskytter til prægning af beløbet på checken.

I bankens første leveår blev alt regnearbejde klaret ved hjælp af hovedregning, papir og blyant. Senere var der hjælp at hente fra regnestokke samt mekaniske og meget tunge regnemaskiner, der var indrettet til at stå på et solidt skrivebord og blev drevet af enten håndsving eller en indbygget elektromotor. Nogle dokumenter blev skrevet på en af tidens teknologiske nyskabelser, nemlig skrivemaskinen, og nogle år efter skrivemaskinen dukkede en anden vigtig nyskabelse op: Telefonen.

1958

Aarup Bank flytter til grisemarkedet med samme åbningstid som markedet

1959

Fint år for Aarup Bank – plus 10.000 kroner i overskud

1959

Protester fra mindre lokale sparekasser – 38 sparekasse-filialer skal opføres på Fyn

1956 1957 1958 1959 1960

Efter 40 år og fem direktører

Fire årtier i Totalbanken. Fire årtier i tæt samarbejde med bankens direktører. Og fire årtier i rivende udvikling. Kontorassistent Connie Frisch fortæller...

Der var direktør Knud Jensen, som gav sig tid til at snakke og sågar fløttede sig med en uplanlagt lønforhøjelse. Det var direktør Frantz Christensen, som tog lidt mere let på det stilfulde og det formelle. Der var direktøren fra Struer, P.E. Jensen, som kom med store armbevægelser og næse for bankvæsen. Så var der direktør Bruno, tilflytteren fra København, der havde sin storbybaggrund med. Nu er det Ivan Sløk, som residerer i direktørkontoret, og som selv henter sin kaffe og kender navnene på alle i huset.

Connie Frisch har været i Totalbanken i over 40 år, og hun er ikke i tvivl: Meget har ændret sig, siden hun den 1. oktober 1970 startede som kontorassistent i Banken for Aarup og Omegn.

Fra Des til Dus

– Dengang var vi selvfølgelig Des – i hvert fald med direktører og bestyrelse og også med flere af kunderne. Tonen og omgangsformen var en helt anden, og skiftende direktører satte deres præg på livet i banken, fortæller Connie Frisch, som trods alt sætter pris på den moderne tone, der hersker i banken i dag.

Det er ikke bare omgangstonen og tiltaleformerne, der har ændret sig gennem fyrré år. Også arbejdsopgaverne har været i rivende udvikling.

Tid til bestyrelsen

Som kontorassistent har Connie Frisch gennem mange år også haft ansvaret for at gøre klar til bestyrelsesmøderne i banken. Og også på dette punkt er meget ændret, og nye takter er slået an.

– Jeg har gennem mange år sørgt for at gøre klar til bestyrelsesmøderne, og for 40 år siden betød det jo, at kaffen skulle skænkes, når bestyrelsesmedlemmerne havde sat sig. Gammel Dansk var klar, den var skænket op i nogle ganske bestemte glas. Cigarkassen skulle også stå klar, og menuen til middagen skulle være bestilt. Jeg husker især ét bestyrelsesmøde under direktør P.E. Jensens tid, hvor et af bestyrelsesmedlemmerne – en landmand – ikke mente, at han havde tid til at sidde spærret inde til bestyrelsesmøde, når vejret var godt, og der skulle høstes. Den slags argumenter prelede af på P.E. Jensen, som resolut fik arrangeret, at der blev sprøjtet vand på vinduerne ind til bestyrelseslokalet. Nu var det regnvejr og ingen grund til at tage hjem!

På tur med cigarkassen

Både som kunde og medarbejder i banken opdager man hurtigt, at her er tale om en bank med et helt særligt tilhørsforhold til lokalsamfundet.

– Vi havde jo små kontorer i Ørsted, Bred og Fjlsted. Det var ikke egentlige bankafdelinger, men mindre kontorer med begrænset åbningstid. Undertiden var jeg med rundt på kontorerne, og på disse ture var cigarkassen også altid med. Det var vigtigt at kunne byde på en cigar, når kunderne kom for at hæve penge eller sætte checks ind!

Forbedrede arbejdsvilkår

De sidste fire årtier har budt på stribevis af forandringer. Arbejdstiden er blevet kortere, og i dag er der lang barselsorlov, ferier, omsorgsdage og



Cigarkassen var fast inventar ved bankens bestyrelsesmøder, da Connie Frisch begyndte som kontorassistent i 1970.

afspadsering. Men det var der ikke den 31. december 1970, hvor Connie Frisch var på arbejde.

– Jeg husker tydeligt mit første årsskifte i banken, årsskiftet 1970-1971. Jeg var jo ny i bankverdenen, så jeg havde ikke skænket det en tanke, at man dengang selvfølgelig var på arbejde nytårsaftensdag. Alt skulle jo stemmes af, så jeg var hjemme – til ventende middagsgæster – omkring klokken 20.30. I dag holder vi jo ikke engang åben nytårsaftensdag, og det er selvfølgelig bare én blandt mange ændringer.

Ikke alt har ændret sig

Der er stadig mange kvinder ansat i bankverdenen. Det var også tilfældet, da Connie Frisch startede i

1970, og i dag møder banken heldigvis også masser af kvinder ved aktionærmøderne.

– Ved min første generalforsamling var billedet dog et andet. Generalforsamlingen blev holdt i den gamle hal i Aarup, og der var vel 200-300 deltagere; og meget få kvinder. Så da gramofonen blev fundet frem, efter at alt det formelle var vel overstået, fik vi travlt på dansegulvet.

– Det var sjovt dengang – og det er det stadig. Ellers blev man jo ikke samme sted i så mange år, siger Connie Frisch, som slutter sit arbejdsliv i banken ved udgangen af februar i år.

1961

Jubilæumslegat på 10.000 kroner stiftes i anledning af 50 års jubilæet

1964

Hovedafdelingen bygger om, Bred udvides, og Gelsted forlænger åbningstiden

1965

Stolthed på generalforsamlingen – banken har rundet 1 million i omsætning

1961

21961

1964

1965



Må jeg byde på en cigar?

Må jeg byde på en cigar? Sådan har det ofte lydt i Totalbanken, hvor cigarkassen altid stod parat, når der var kunder i banken, eller når betydningsfulde møder skulle afvikles i en behagelig stemning. Det at ryge cigar var en del af tiden – en tid, hvor gamle dyder herskede. Herrerne mødtes i mødelokalet med mørke træpaneler, nød en cognac eller en whisky – og så røg de en cigar. I dag er der naturligvis sagt farvel & tobak til cigarerne – også i Totalbanken.

Regler for god opførsel

- Det gælder om, at Bankens kunder finder Behag i at komme her, fordi de mærker, at de bliver hurtigt og høfligt behandlet og derved anbefaler de andre Folk at søge Banken, hvilket jo til syvende og sidst bliver til Gavn for alle dem, som arbejder i Banken.
- De må huske at hilse paa Bankens Kunder paa Gaden, ligeledes paa Bankens Bestyrelse og Repræsentantskab. De maa lære disse at kende.
- Naar De gaar i Byen for Banken og kommer ind i en Forretning og skal have en Besked med, maa De optræde med Discretion. Skal De aflevere et Brev, lægger De det på Disken, saafremt der ikke er nogen til at modtage det. Husk at sige Goddag og Farvel.

Regelsæt fra 1941.

1961 Det skete i verden 1970

1961

John F. Kennedy indsættes som præsident.

1962

Hjerteforeningen dannes.

1963

Danmarks Radios Program 3 går i luften.

1964

Den lille havfrue får hovedet savet af.

1965

Esbjerg vinder DM i fodbold.

1966

Spædbarnet Tina, som har været forsvundet i næsten en måned, bliver fundet i god behold i Helsingør.

1967

Personnummersystemet indføres i Danmark.

1968

Martin Luther King myrdes.

1969

Limfjordstunellen åbnes.

1970

Kildeskatten indføres.

Banker udvider...

Nu er vi færdige

med at bygge om, og vi glæder os til at præsentere de nye lokaler. Vi holder „åbent hus“ i morgen, fredag, formiddag, dersom nogen af vore kunder har lyst at kigge indenfor og se, hvad vi har lavet.



BANKEN FOR AARUP OG OMEGN
Aktieselskab

- det lokale pengeinstitut -

Vi benytter lejligheden til at sige tak til kunder og naboer, genboer og trafikanter, for ovenbærenheden, mens vi har „rodet“, og vi haaber, vi fremover kan gøre alibigt ved at byde Dem paa bedre ekspeditionsforhold i banken.

I 1965 udvidede banken ved at inddrage nabohuset i Bredgade 53. I den anledning blev kunder og Aarup-borgere inviteret til åbent hus.



Bankbøger gennem tiden – fra Indlånsbevis til iPhone

Engang var Indlånsbeviset det sted, hvor bankkunder kunne følge deres indbetalinger, udbetalinger, rentetilskrivninger osv. I dag er det iPhone.

Som med alt andet har også bankbogen ændret sig gennem tiderne. Engang hed det indlånsbevis, så blev det kontrabog, sidenhen bankbog og nu – som det nyeste – “bankbesøg” via iPhone, dvs. mulighed for at tjekke kontoen og for at betale regninger og overføre penge direkte via en iPhone.

1967

Aarup bank skal bevare sin selvstændighed. Der tages afstand fra sammenlægninger

1969

Bankkup i Vissenbjerg – udbytte: En kage!

1970

Banken for Aarup og omegn øger omsætningen med 20 pct.

1966 1967 1968 1969 1970



Et respektabelt job, men også et job med masser af sjov og ballade, siger Elin Markussen om de godt 40 år, hun var ansat i banken.

Tørvetrillere? Nej, på ingen måde!

Det er et job med masser af muligheder, udfordringer og sjov i hverdagen, siger Elin Markussen, der har været ansat i Totalbanken i over 40 år.

Howdan var det at arbejde i Totalbanken?

I de år jeg har arbejdet i Totalbanken, har jeg altid været glad for at komme på arbejde. Jeg har altid betragtet det at være bankansat som et godt og respektabelt job, selv om jeg godt ved, at nogle forbinder det med at være "tørvetriller". Tænk blot på alle vittighedstegningerne med tørre og kedelige bankansatte. Men der har været masser af sjov og ballade – som fx dengang en af vore ferieafløser stod oppe ved kassen og havde taget gulvmoppen på hovedet som paryk og spurgte kassereren, hvad der skulle købes ved bageren.

Howdan var "tonen" i banken?

Da jeg startede i Totalbanken i 1968, var det almindeligt – som på mange andre arbejdspladser – at man sagde "De" til cheferne og til nogle af kunderne. Det var også almindeligt, at man titulerede kolleger med hr., fru eller frøken – og efternavn. Det samme gjaldt kunderne. Jeg var kassemedarbejder i starten af 1970'erne, og over for nogle kunder var det helt naturligt at sige "De", typisk til ældre kunder.

Howdan forløb en normal arbejdsdag?

For mig var der ikke nogen normal arbejdsdag... der kunne let komme uforudsete opgaver, og i mit arbejdsliv i Totalbanken har jeg haft flere forskellige funktioner. Men året 1991 var ret skelsættende.

Sidst i 1980'erne blev det vedtaget, at pengeinstitutter over en vis størrelse skulle have en intern revision. Jeg var på det tidspunkt ansat i bankens kontrolafdeling og blev spurgt, om jeg kunne tænke mig det job. Det indebar ekstrauddannelse, men interessen og lysten var til stede.

I perioden fra 1991 til 2002 var jeg derfor ansat som intern revisionschef. Revisionsopgaverne var adskilte fra den øvrige bankvirksomhed, men i en organisation med Totalbankens størrelse, var jeg alligevel "en del af banken", og en del af revisionsarbejdet bestod af vejledning til kolleger.

Afhængig af revisionsområderne var det aftalt med en afdeling, når jeg kom på revisionsbesøg. Dog ikke, når det var kasseeftersyn, hvor vi skulle være til stede, når medarbejderne i den pågældende afdeling kom om morgenen.

Howdan har været de største forandringer i din tid i banken?

Informations- og kommunikationsmulighederne er de største forandringer. Hvor en bankbog – da jeg startede – blev ført a jour i hånden, og en kontoudskrift typisk blev udskrevet en gang om måneden, er det i dag kunden selv, der sidder derhjemme og bogfører sine forretninger i netbank. Hvor man før havde den direkte kontakt, sker meget kontakt i dag via e-mail.

Også produkterne har forandret sig. For 40 år siden var det indlån og udlån, der var det primære, mens der i dag er flere forskellige bankprodukter, pensionsformer, realkreditlån, forsikringer, terminsforretninger – og meget mere rådgivning end tidligere.

Og så arbejdstiden, selvfølgelig. Da jeg startede i banken i 1968 havde vi lukket midt på dagen, fra kl. 12.00 til kl. 13.30, så kunne vi nå hjem til frokost. Vi havde ikke lørdagsåbent, men juleaftensdag og nytårsaftensdag var der åbent, og nytårsaftensdag kunne være en lang arbejdsdag.

Howdan var Totalbankens omdømme i forhold til de andre banker?

Totalbanken har nok været vurderet som en forsigtig bank, og måden at drive pengeinstitut på har selvfølgelig også ændret sig gennem årene – pga. konjunkturudviklingen, nye produkter og direktionens og bestyrelsens holdninger og tiltag. Men som en lille organisation har Totalbanken altid haft let ved at ændre beslutninger og foretage nye tiltag.

1971

Et særdeles godt år for banken afsluttes

1972

Indlånsstigning på 6 millioner kroner – til 44 millioner kroner i Aarup Bank

1972

Bankrøver forsøger at kidnappe kvinde – slipper af sted med 28.000 kroner fra Aarup Bank

1974

Fremgang på 13 millioner kroner – den største vækst i bankens historie

1971 1972 1973 1974 1975

Aktionærmøder – før og nu

I begyndelsen blev der udelukkende afholdt generalforsamlinger, sidenhen kom aktionærmøderne til. Ved begge begivenheder fremlægges bankens økonomi, men ud over tal og regnskaber er aktionærmøderne også stedet, hvor ejerne – aktionærerne – møder hinanden til god mad og underholdning.

Hele 92% af Totalbankens aktier er på lokale hænder, og da Totalbanken også har mange unge aktionærer, har der siden 2001 været afholdt særlige ungdomsaktionærmøder – helt på de unge præmisser.



Gode grin...

"Dengang banken skulle skifte navn fra Banken for Aarup og Omegn til Totalbanken, blev der sendt breve ud til alle kunder. Det fik en af vores kunder til at ringe til banken og sige: "Jeg har lige fået brev om, at I nu skal være Totalbanken, men jeg har altid været glad for Banken for Aarup og Omegn, så den vil jeg fortsat blive ved med at bruge."

... og lidt af en sport

Dengang banken havde formiddagsåbent på det ugentlige "Grisemarked" i Gribsvad, skete betalingen mellem grisehandlere og landmænd som regel i form af veksler. Disse veksler blev ofte diskonteret i banken, og provenuet indsat på sælgers konto. Ind imellem skulle disse veksler beregnes som skadeløse, og det var lidt af en sport med en regnemaskine at kunne beregne disse vekslers værdi så hurtigt som muligt."

Elin Markussen, 63 år, ansat i banken fra 1968 til 2010, de sidste 10 år fuldmægtig.

Altid genstand for et godt grin



1971 Det skete i verden 1980

1971

Ray Tomlinson sender den første e-mail mellem to computere.

1972

Richard Nixon vinder det amerikanske præsidentvalg.

1973

1-øre og 2-øre afskaffes som mønter i Danmark.

1974

DSB har premiere på Intercity-konceptet – med timedrift og faste minuttal.

1975

Niels Bohr får nobelprisen i fysik.

1976

Apple Computer stiftes i USA.

1977

ABBA overgår Beatles som gruppen med flest solgte plader.

1978

Melodi Grand Prix sendes for første gang siden 1966. Mabel vinder med "Boom Boom".

1979

Efterlønnen indføres i Danmark.

1980

Beatrix bliver dronning i Holland.

1978

Banken præsterer et overskud på 1,8 millioner kroner

1976

Direktør Frantz Christensen overtager direktørposten fra Knud H. Jensen

1977

Aarup bank åbner ny filial i Nørre Åby

Totalbanken flytter til topmoderne bankhus

Lørdag den 8. maj 1982 blev det nye domicil på Bredgade 95 indviet – med fuld musik, konkurrencer for børn, forfriskninger og taler.

I 1982 flyttede Banken for Aarup og Omegn til sit nye hovedsæde. En flytning på kun et par hundrede meter, fra Bredgade 51-53 – hvor banken havde haft til huse siden 1919 – til Bredgade 95, men en flytning fra én tidsalder til en anden. Fra små og mørke lokaler til et supermoderne hus med plads til ny teknik og kunststillinger samt åbne kontorlandskaber og en central placering i Aarup – med det nye posthus som nabo og rådhuset som genbo.

Inden byggeriet begyndte i 1980, blev der gennemført et omfattende analysearbejde for at finde frem til de bedste løsninger. Atriumgangen blev samtidig bankens hovedindgang, og det store ekspeditionslokale blev indrettet som et fælles kontorlandskab med cirkelrunde skranke midt i lokalet og med sofagrupper og højborde, hvor kunderne kunne nyde en kop kaffe.

Det nye bankhus blev indviet med et åbent-hus-arrangement lørdag den 8. maj 1982, og fire år efter kunne banken fejre sit 75 års jubilæum.



De sidste dage i det gamle domicil...



Det første spadestik

I sommeren 1981 blev det første spadestik taget til Totalbankens nye domicil på hjørnet af Bredgade og Indre Ringvej. Direktør P.E. Jensen og bestyrelsesformand H. Guldager indmurede i en blyboks dagens udgave af Dagbladet Børsen, et sæt bygningstegninger, et møntsæt, et foto af den gamle bankbygning med personale, bankens regnskab samt en fortegnelse over tidligere bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer og direktører.

1981

Banken har en egenkapital på 27,6 millioner kroner

1982

Banken inviterer til åbent hus i nyt domicil

1986

Banken har udlån på knap 250 millioner kroner

1986

Banken runder 75 år

1981 1982 1983 1984 1985



Totalbanken fylder 75 år

Da Totalbanken den 16. februar 1986 rundede de 75 år, blev alle sejl sat til: Hele byen blev inviteret til fødselsdag, medarbejderne var udklædt i tøj anno 1911, og Bamse & Kylling underholdt børnene. I anledning af jubilæet blev der tillige udgivet en 16-siders jubilæumsavis.



Iført lange skorter, fine hatte og butterflys tog bankens medarbejdere imod, da byens borgere den 16. februar 1986 var inviteret til åbent hus i anledning af bankens 75 års jubilæum. På billedet ses to af bankens medarbejdere, Peter Thaysen til venstre og Bent Nielsen til højre samt bankmedarbejderne Birthe Jørgensen til venstre og Hanne Sørensen til højre.



Skulpturen "Kosmisk forløb" var en gave fra Totalbanken til Aarup by i anledning af bankens 75 års jubilæum.



I anledning af 75 års jubilæet udgav banken en jubilæumsavis med beretninger fra medarbejdere og kunder.

SE MERE PÅ:
totalbanken201100.dk

1989

Vandkunst-skulpturen ved hovedsædet afsløres

1987

Banken for Aarup og Omegn ændrer navn til Totalbanken

1988

48 medarbejdere arbejder i banken

1981

Ronald Reagan tiltræder som USAs præsident.

1982

De første CD'er sælges i Tyskland.

1983

Den første "Grøn Koncert" finder sted i seks danske byer.

1984

Sommer OL afholdes i Los Angeles.

1985

Live Aid-koncerterne rejser penge til kampen mod hungersnød i Etiopien.

1986

Atomulykken i Tjernobyl.

1987

AGF bliver danske mestre i fodbold.

1988

TV 2 går i luften og bryder DRs monopol.

1989

Berlinmuren falder.

1990

Brandkatastrofe på passagerfærgeren Scandinavian Star.

1981 Det skete i verden 1990

1987 1988 1989 1990

Hvordan markedsføres en bank?

Reklamekampagner, annoncering, tv-spots og slogans. Der er sribet af muligheder at vælge imellem, når en bank vil gøre opmærksom på sig selv – også for Totalbanken.

“Vi er de nærmeste til at rådgive dig”, “Det er ikke lige gyldigt, hvem man taler med” og “Vi kan tale om alt”.

Selvfølgelig har de slogans, som Totalbanken har anvendt gennem tiden, forandret sig og skiftet ordlyd. Al reklame og markedsføring er en afspejling af skiftende tider og skiftende modeluner – også for Totalbanken. Og ligesom slogans har forandret sig, har også indholdet i bankens annoncer og markedsføring naturligvis forandret sig. I takt med tiden og i takt med bankens egen selvforståelse.

– På et tidspunkt var det meget udbredt blandt landets pengeinstitutter at stille skarpt på de økonomiske og finansielle fordele ved at være bankkunde. Overskrifter som “14,1% – Aktionærkonto”, “Landbrugsfinansiering & jordbrugslån” og “Ejendomsskat gennem betalingservice” var nogle af de annonce-overskrifter, som i 1980'erne skulle trække kunderne til Totalbanken, fortæller underdirektør Bo Knudsen, som gennem snart 20 år har været involveret i bankens markedsføringsaktiviteter.

I 1990'erne begyndte pengeinstitutterne – og mange andre brancher – at fokusere mere på de bløde værdier og de menneskelige kvaliteter. Totalbankens annoncer blev præget af ord som “nabolag”, “lokal”, og “samtale”, og der kom ansigter og navne på bankens medarbejdere. Henrik, Kirsten, Birgit og alle de andre skulle lokke kunderne til.

Ideerne kommer indefra

Ideerne, ordlyden, formen og farverne i bankens annoncer er for det meste kommet indefra – fra bankens ledelse og fra medarbejderne.

– Selvfølgelig har vi gennem tiden haft reklamebureauer og kreative folk til at give vores ideer en lækker indpakning, både grafisk og tekstmæssigt. Men ideerne er ofte kommet fra os selv. Der er ikke langt fra



“Det er sjovt, og jeg kan ikke lade være”, lyder svaret fra underdirektør Bo Knudsen, når man spørger, hvorfor bankens salgs- og markedsføringsopgaver næsten altid lander på hans bord.

ide til handling, og filialcheferne sidder altid med ved bordet, når et nyt produkt skal lanceres. Det samme gør medarbejderstaben, siger Bo Knudsen, som startede i Totalbanken i 1992 som fondschef, siden som filialchef i Korup og nu som underdirektør i hovedsædet i Aarup.

Salgs- og markedsføringsopgaverne er næsten altid landet på hans bord, “fordi det er sjovt, og jeg kan ikke lade være”, siger han.

Vi er tæt på og kan tale om alt

Hvis underdirektøren skal pege på et enkelt element, som mere eller mindre altid har præget Totalban-

kens annoncering og markedsføring, så er det den lokale forankring og den korte afstand mellem kunder og medarbejdere. Når alt andet skrælles væk, er medarbejderne i virkeligheden bankens allervigtigste markedsføringsredskab, mener Bo Knudsen.

Det meste har virket, men selvfølgelig har der gennem tiden været eksempler på tiltag, som ikke har slået an, som fx dengang Totalbanken deltog i studiestartsmesse på Syddansk Universitet med et tilbud om hurtige kontanter i form af en kassekredit.

– Det var lige til at gå til, men det viste sig, at de kommende studerende faktisk var meget mere interesseret i, hvad vi kunne tilbyde, hvis de ville sætte penge i banken. Der skød vi helt forbi, fortæller Bo Knudsen og forsætter med historien om dengang, banken ville trække kunder ind i filialen i Jernbanegade i Odense og derfor havde fået det indrettet sådan, at når folk gik forbi på fortovet, tændtes en lyskegle og en stemme sagde: “Har du en bank du kan tale med?”

– De forbigående blev temmelig forskrækkede. I stedet for at tiltrække dem, så skræmte vi dem. Det holdt vi hurtigt op med, husker Bo Knudsen, – men hvor der handles, der spildes, og Bo Knudsen er ikke i tvivl om, at netop tilgængeligheden og nærkontakten mellem de ansatte og kunderne altid har været Totalbankens stærkeste trumfkort.



Annonce fra 1999.

1990

Bankens første Dankort-terminal tages i brug

1992

Kim Sjøgren underholder ved generalforsamlingen i Fritidscentret

1993

Direktør Bruno Riis-Nielsen overtager direktørposten fra P. E. Jensen

Resultatet af BOMÆRKE-konkurrencen præsenteres hermed:



Totalbanken får nyt bomærke

I 1981 udskrev Banken for Aarup og Omegn en konkurrence blandt lokalbefolkningen om et nyt bomærke for banken. Masser af forslag blev sendt ind – rigtig mange med bogstavet “b” som det centrale islæt. Det blev dog i sidste ende et reklamebureau, der kom til at udvikle det nu velkendte “b”, som i første omgang blot blev anvendt som logo, og sidenhen – da banken i 1987 skiftede navn til Totalbanken – blev en integreret del af navnet.

1991

Det skete i verden

2000

1991

Warszawapagten opløses.

1992

MTV Movie Awards afholdes for første gang.

1993

Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk får Nobels fredspris.

1994

MS Estonia synker.

1995

Microsoft udgiver Windows 95.

1996

Bjarne Riis vinder Tour de France.

1997

Den danske popgruppe Aqua hitter i hele verden.

1998

VM i fodbold afholdes i Frankrig.

1999

Verdens befolkningen når ifølge FN 6 milliarder.

2000

Øresundsbroen åbner.

Sponsorater

Sponsorater er både en del af Totalbankens markedsføring og et udtryk for bankens vilje og lyst til at støtte lokale tiltag. Derfor har banken gennem tiden støttet flere tiltag fx Frøbjerg Festspil.

”De tre kommuner, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup var alle positivt indstillede og bevilgede garantier de tre første år. Desværre var det ikke nok til, at festspillet kunne komme igennem uden røde tal på bundlinjen. Og her var det, at daværende Banken for Aarup og Omegn kom på banen som en særdeles aktiv og vigtig medspiller og lagde til, hvad der manglede for at få budgettet til at nå sammen”.

Chresten Madsen, første formand for Frøbjerg Festspil, om bankens støtte ved festspillet dannelsen i 1985.



Markedsføring er mange ting, og merchandise – lige fra paraplyer, kasketter, tasker og t-shirts til kuglepenne og nøgleringe – er en væsentlig del af bankens egen promovering.



Sparebøsser gennem tiden

Sparebøsser og banker hører sammen! Så selvfølgelig har Totalbanken også gennem tiden haft forskellige sparebøsser. En af de første havde form som en lille skattekasse, udført i sølvplet og med fortløbne numre indgraveret i bunden. I dag er det Tusindbenet Sirius, som et Totalbank-børnenes sparebøsse.

1997

Groft røveri mod Totalbanken i Jernbanegade i Odense

1996

Nye filialer i Odense – i Korup og i city

1999

Totalbanken kåres som højdespringer på Københavns Fondsbørs

1997 1998 1999 2000



26-årige Stine Lassen Schmidt er en af bankens unge rådgivere, som trækker de unge kunder til ved hjælp af bl.a. et ungdoms-site og sjove aktionærmøder.

Mor og far har konto i én bank, og i langt de fleste familier betyder det, at "junior" også får konto samme sted. Sådan er det også i Totalbanken, som lokker med særlig ungdomstiltag.

I Totalbanken er der stort fokus på de unge. Undersøgelser har vist, at de unge efterlyser åbenhed, tilgængelighed – og ikke mindst et banksprog, de kan forstå. Derfor har Totalbanken etableret et særligt ungdomsteam bestående af bankens unge medarbejdere. Det er dem, der tager hånd om de unge kunder.

Bankrådgiver Stine Lassen Schmidt på 26 år er en af dem, der gennem flere år har arbejdet med rådgivning af de unge bankkunder.

Hvad gør I i forhold til de unge bankkunder?

I Totalbanken er man ungdomskunde, når man fylder 18 år og bliver myndig.

Kort inden de unge fylder 18 år, sender vi dem et fødselsdagsbrev og inviterer dem til møde i banken. Dette første møde bruger vi til at få talt om alt – lige fra fritidsinteresser, uddannelsesvalg og boligdrømme til alt muligt andet, der interesserer det unge menneske. Fra bankens side fortæller vi naturligvis om de muligheder, de nu har i kraft af deres alder, fx at de kan vælge mellem forskellige kontotyper, hvor de får en særrente, og så får de gratis hævekort.

Hvordan holder I løbende de unge informeret?

Ud over 18-års mødet har vi også udviklet et helt ungdoms-website. Sitet har eksisteret et halvt års tid, og det er udarbejdet af unge for unge. Det er ikke en decideret salgsside, men et site med en række milepæle, der er vigtige i unge menneskers liv. Det kan fx være "jeg skal flytte hjemmefra", "jeg skal studere" eller "jeg skal købe min første bolig". Netop milepælene er med til at gøre websitet brugbart for de unge. Websitet gennemgår vi naturligvis også på mødet, men de unge kan sagtens have god gavn af sitet, når de sidder derhjemme.

Hvorfor er det vigtigt med særlige "unge-tiltag"?

De unge overvejer måske ikke et bankskifte i det øjeblik, de fylder 18, men står de fx over for at købe en bolig eller en bil, begynder de at kigge på flere banker og sammenligne. Og her er vi overbeviste om, at hvis de får en god behandling fra starten, så forbliver de også kunder i fremtiden. Og så ved vi, at de unge synes, at "bankverdenen" er lidt kedeligt – så hvis vi skal holde fast i dem, skal vi tale samme sprog.

Investerer de unge også deres penge i fx aktier?

Ja, det gør de. Og en del har også aktier i Totalbanken. Det har bl.a. afstedkommet, at vi holder et specielt aktionærmøde for de unge. Det er meget populært. Mødet indeholder naturligvis de samme elementer, som et "voksent" aktionærmøde, men det er væsentligt kortere. Vores direktør præsenterer årets resultat, ligesom han præsenterer bankens kommende tiltag, men så skifter underholdningen altså karakter. Der er spisning ved høje borde og underholdning ved populære stand-up komikere – det har været en stor succes.

Hvilke erfaringer har I gjort jer med de nye tiltag?

De unge synes generelt om tiltagene – men det betyder jo ikke, at vi hviler på laurbærene. På sigt vil vi også se nærmere på vores brev-kommunikation med de unge, og det kan være, vi skal se på postkort, sms eller e-mail. Derudover lytter vi naturligvis hele tiden til de unges egne ønsker og behov, og der er ingen tvivl om, at de unge har to meget konkrete forventninger til deres bank: De vil have netbank, og så er VisaDankort særdeles populært, når man fylder 18 år.

2003

Bruno Riis-Nielsen fratræder sin stilling som bankdirektør

2003

Ivan Sløk tiltræder som ny direktør

2004

Nettooverskuddet i banken stiger til 26 millioner kroner mod 25 mio. kroner året før

2005

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte med 20% for 2005



Total sejt og sjovt aktionærmøde

Siden 2001 har Totalbanken holdt særlige ungdomsaktionærmøder – med indslag og underholdning, som de unge har lyst til. I år står Lars Hjortshøj for underholdningen ved ungdomsaktionærmødet, som holdes i Odense, og som regel tiltrækker mange unge.

Det spør” de unge om

OM ØKONOMI...

Hvordan laver jeg et budget?
Hvordan er det med skat?
Hvilken type betalingskort?

OM BOLIG...

Hvordan regner jeg min husleje ud?
Hvad er boligsikring?
Hvad bruges et indskud til?

OM UDDANNELSE...

Hvordan med praktik under min uddannelse?
Hvordan finansieres min uddannelse?
Hvad er legater og stipendier?

OM KØB AF BOLIG...

Hvad skal jeg tænke på, inden jeg køber?
Hvad handler boligkøb også om?
Hvad koster det mig at købe?

OM KØB AF BIL...

Hvad koster en bil mig i hverdagen?
Hvad skal jeg også tænke på, når jeg køber bil?
Hvilke forsikringer skal jeg have?

OM AT REJSE...

Hvordan skal rejsen finansieres?
Hvornår skal jeg have rejseforsikringer?
Hvordan skal jeg betale i udlandet?

2006

Historisk resultat i Totalbanken på 87,6 millioner kroner før skat



Totalbankens ungdomssite findes på www.overskud.totalbanken.dk/

Ungdoms-konto

Til dig under 21 år

- Du er garanteret bankens højeste indlånsrente
- Du kan sætte penge ind, når du har lyst – uden begrænsning – og du kan hæve dem, når du har brug for det – ligeså tit du ønsker.
- Du kan få lån, når du fylder 18 år – helt efter dine behov og ønsker.

DU ER ALTID VELKOMMEN HOS OS

BANKEN
for Aarup og Omegn A.S
Aarup Bank
Gelsted Bank
Hørndrup Bank
Tommerup Bank
Vissenbjerg Bank

- de lokales bank

2010

Totalbanken beskæftiger godt 70 medarbejdere

I 1986 var det en annonce i Folkebladet, som skulle lokke de unge til Totalbanken. I dag foregår det meste af kommunikationen med de unge kunder via nettet og nu også via mobiltelefonen.

2001 Det skete i verden 2011

2001

Dagbladet Aktuelt udkommer for sidste gang.

2002

Bamse fra børne-tv fylder 20 år.

2003

Kronprins Frederik forloves med Mary Donaldson.

2004

Computerspillet World of Warcraft udgives.

2005

Jyllands-Posten offentliggør Muhammed-tegningerne.

2006

FC København vinder DM i fodbold.

2007

Nephew får prisen "Årets Danske Hit" ved Danish Music Awards.

2008

Prisen på olie når rekordhøje 100 USD pr. tønde.

2009

Linda vinder X-factor på DR 1.

2010

Google lancerer Google Street View i Danmark.

2011

Totalbanken fejrer 100-års jubilæum.



Banken for Aarup og Omegn ^A|s.

Kontortid hver Søgnedag fra Kl. 2 $\frac{1}{2}$ —5.

Alle Bankforretninger udføres.

Indskud forrentes med:

4 $\frac{1}{2}$ pCt. paa alm. Vilkaar.

5 " " 3 Maaneders Opsigelse.

5 $\frac{1}{2}$ " " 6 — —

Rente paa Folio 4 pCt.

Aktiekapital 100,000 Kr.

Samlede Reserver pr. ³¹/₁₂ 1918 Kr. 48,310,70.

